

Nieuwsbrief GroeneKerken zomer 2017

Groene Kerk: mopperen of hoopvol

“Het bordje”



'Wij zijn een Groene Kerk' bij de ingang hangt er nu meer dan een jaar. Het begint te wennen dat bij de groeiende aandacht voor milieu en klimaat ook de kerken een steentje willen bijdragen in het overdragen van een duurzame wereld aan volgende generaties. **Het bordje** – en de activiteiten van de werkgroep – zijn bedoeld om ons ook bij het betreden van de kerk aan die uitdaging te herinneren, een uitdaging die ons ook persoonlijk mag raken. Dat laatste is wel eens ongemakkelijk, zo blijkt uit gesprekken en anekdotes die iedereen meemaakt. Voor je het weet, ontstaat er in een gesprek een sfeer van verwijt – 'mag ik soms niet meer...?' – of ruzie: 'die milieurakkers maken onze economie kapot' In de werkgroep hebben we laatst die ongemakkelijke ervaringen uitgewisseld.

Inspiratie door hoop

Over één ding waren we het eens. Liever laten we ons inspireren door de berichten van pioniers en vernieuwers die ons alternatieven aanbieden die duurzaamheid bevorderen. Om het in de taal van onze levensovertuiging te zeggen: we willen ons niet laten leiden door schuldgevoel maar door hoop – en door verantwoordelijkheidsgevoel. Dan blijft **het bordje** 'Wij zijn een Groene Kerk' zijn werk doen.

Zie verder <https://www.groenekerken.nl/nieuwsbrief-juni-2017/>